

Aan

Belastingdienst

Afzender

.....

Datum

...../...../.....

Aan allen die dit lezen: saluut!

Via deze weg wil ik u laten weten niet op uw verzoek in te willen gaan. Ik wijs alle wetgeving af waarop u vindt dat ik een gift aan de belastingdienst moet doen.

Alle wetgeving is getekend door het instituut 'de kroon' dat zegt te mogen regeren bij de gratie Gods. Ik heb daarvan nooit bewijs gezien en erken die gratie niet.

Voor elke keer dat u mij probeert te overtuigen aangifte te doen leg ik u bij de gratie Gods een boete op van € 10.000; ingaande vanaf heden met een rente van € 100 voor elke dag dat u verzuimt die boete te voldoen.

Ik wens niet op uw uitnodiging om aangifte te doen in te gaan en verzoek u de boete per direct over te maken op het volgende rekeningnummer:

Ik wens geen brieven meer van u te ontvangen. Elke boete of aanslag van uw zijde wijs ik af. U heeft geen autoriteit over mij.

Alvast bedankt.

.....